

nummer 96  
**CLASSICS**  
f. 1,75 8F. 27

# BATMAN



*BATMAN en ROBIN*  
*op jacht naar twee gevaarlijke tegenstanders:*  
***DE JOKER en DE TIPKONING***



Lees de adembenemende  
avonturen van

KORAK

zoon van Tarzan







Als kind wees geworden,  
toen een gangster zijn  
ouders vermoordde,  
heeft Bruce Wayne zich  
geworpen op de bestrij-  
ding van de misdaad. Overdag is  
hij de miljonair-playboy,  
maar 's nachts jaagt hij  
op het uitschot van  
de onderwereld als  
de gevreesde....

Hoe kan ik nou in dat ronddraaiende,  
psychedelische licht de ECHTE Joker van  
zijn SPIEGELBEELDEN onderscheiden...  
voordat hij die trekker overhaalt?

## HET GEVAREN LUNAPARK VAN DE JOKER!

BATMAN CLASSICS verschijnen elke vier weken. Copyright (c) D.C. COMICS INC., New York. Een CLASSICS LEKTUUR uitgave van WEEKEND B.V., Postbus 266, 1270 AG Huizen. Distributie in Nederland: BETAPRESS B.V., Tilburg; voor België: N.V. WILLIAMS LEKTUUR, Postbus 5, 2300-Turnhout. Printed in Finland - 1978.



Stikdonkere nacht....op een eenzame weg  
ergens in de buurt van Gotham City....

Als je psychiater, Joker, moet  
ik zeggen dat de manier waarop je  
ontsnapt bent, INDRUK op me  
maakte!



Met mij als GIJ-  
ZELAAR....en deze  
ROOMIJSAUTO als  
ontsnappingsvoer-  
tuig door je hand-  
langers verzorgd...  
HEEL  
AMUSANT!



Waarom LACH je dan  
niet, Dr.Tugwell? Jij lacht  
nóóit om mijn grappen! Ik  
heb je zelfs mijn plannen  
verteld zonder ook maar  
één GRIJNS van je to  
krijgent!

Vooruit, DON-  
DER OPI ik KOTS  
van je gezelschap!



O, dank je wel....  
ik moet naar huis en  
....OOOOHH....  
wat moet dat?

DIT is een  
mop waar je vast  
WEL om zal lachen,  
Dok! Je geeft geen  
KRIMP....



....dus zal ik  
je LATEN  
krimpen....  
HA-HA-A-  
HAI!

Ha-ha-ha...  
iets....ha-ha-ha...  
maakt me  
aan het....ha-  
ha...lachen  
....ha-ha-  
ha!



Een mannetje, niet groter dan een pop, is  
gedoemd een vreselijke dood te sterven onder  
een truck....die wegscheurt bij het geluid van  
de waanzinnige lach....

....uit de keel van de maniakale chauffeur!



HAHAHAHA

Wat voor verdere gevol-  
gen zijn het resultaat van  
deze jongste uitbraak  
van de Joker uit het  
Gesticht voor Krank-  
zinnige Misdadigers?  
Nu rijdt hij verder in  
het bedrieglijk vrolijk  
gekleurde voertuig!











\* De andere helft van het "Dynamiet Duo"... Barbara (BATGIRL) Gordon!



LUNAPARK KERMIS....  
een sprookjesland door  
mensen gebouwd aan de  
rand van de oceaan...een  
strook klatergoud die  
schittert met de gloed  
van miljoenen lampjes en  
weerklinkt van het gelach  
van de pretmakers....

...een plek met wilde  
tonelen, smakelijke  
snoepjes en kinderlijke  
spelletjes...dése avond  
de plaats van een  
**GEKOSTUMEERD**  
liefdadigheidsfeest.....











GEEN vergis-  
sing....onschul-  
digen vluchten  
niet voor de  
wet!

Ik BEN  
de Joker  
niet!



Kijk....de Joker HEEFT  
geen snor! En dit groene  
haar is een PRUIK...!  
Ik ben Harrison  
Steakbury!

Ja..nou  
herken ik je!  
Jij bent de  
advokaat die  
de Joker bij zijn  
laatste  
rechtszaak VER-  
DEDIGDE!

Maar ik WIST  
dat je die clown niet  
was toen je een gewone  
revolver gebruikte! Dat  
is niet zijn STIJL!



Het spijt me dat ik in  
paniek raakte, maar ik dacht  
dat JIJ de Joker was!

Als BATMAN ver-  
kleed gaan zou typisch  
ZIJN grapje  
zijn...!

En  
ben je  
BANG  
voor 'm?



Nou, reken maar!  
Per slot heb  
ik zijn zaak VER-  
LOREN....en hij VER-  
GEET zoiets niet  
gauw!

Als je VEILIG  
wilt zijn, blijf dan  
in het GEZICHT...en  
vermijd DONKERE  
TUNNELS!



Blij te zien dat je  
ongedeerd bent, Batman! Ik  
was al bang dat de Joker  
je koud gemaakt had.....  
net als die psychiater  
Dr.Tugwell!

Dat zou hij wel  
willen! Hij heeft  
het wel vaak  
GEPRO-  
BEERD!!

O, ben  
je DAAR,  
Batman?



Frage is net volgens schema de  
ingang binnengekomen. Ik  
laat hem volgen!

Al enig teken van  
de JOKER,  
kommissaris?



Nee, niks! Alle uitnodigingen  
kloppen...en niemand komt er  
zonder langs mijn mannen.  
Misschien hadden we....

....het MIS  
dat hij  
zou komen!









....om dat meisje met behulp van de PARA-CHUTE-sprong te redden!



Geen vragen! Hijs me alleen maar naar de TOP van dit ding... en VLUG wat!



De bemantelde figuur stijgt omhoog in de dikke rooklucht...en tijdens het hijsen spant hij zijn spieren...



...en bovenaan SPRINGT hij... de kloof met één sprong overbruggend... en dat kan niemand... behalve BATMAN...



Zijn stalen vingers klampen zich aan de hete railing vast....



...en even later werpt de bemantelde kruisvaarder zich op een klein, huilend hoopje mens....











Dan is het tweetal buiten en rent over het zand...

Daar ZIJN ze....  
op weg naar die  
BOOT!

Val ze  
aán...en stevig  
OOK!



Het gaat als zo VAAK in het verleden....



....met alleen de kille MAAN als getuige zet dit toegewijde stel zijn oefening en vastberadenheid tegenover het kwaad....



....een jongen, die in elke misdadiger de dierlijke hebzucht ziet, oorzaak van de dood van zijn ouders...



....en een man wiens enige doel is de corruptie op te sporen en uit te roeien, die vernedert en vernietigt...



Er klinkt hijgende ademhaling....boven het gekabbel van golfjes....dan een keiharde ontmoeting van vuist en vlees...



....en het is voorbij!









Kommissaris....  
is de dood van  
Dr. Tugwell  
soms **BEKEND**  
gemaakt?

Welnee!  
Ik heb met de  
Officier van Jus-  
titie overlegd en  
we besloten het  
stil te houden  
tot de Joker weer  
**GEPAKT**  
was!

....De  
omstandigheden  
waren **ZO**  
bizar....



Dan ben ik een **BLINDE**  
idiot geweest! De Joker  
is al die tijd vlak onder  
onze neus geweest!

Kom mee,  
Robin....misschien  
**ZIJN** we al te  
laat!



*Het is inderdaad  
al laat! Er zijn  
nog maar een  
paar verspreide  
bezoekers in het  
Lunapark als  
Batman en Robin  
naar een politie-  
agent rennen....*

Is Steakbury al  
vertrokken?

Ik denk van niet! Hij  
ward door een sup-  
poost aan de tele-  
foon  
nietgehoord!



....**DIE** daar....  
bij de **HOT DOG**  
tent!

**ROBIN**...ga naar de  
**TUNNEL DER**  
**LIEFDE**...vlug!

Iemands  
leven staat  
op het spel!



*Verbaasd gaat de Wondertiener naar de tunnel...*

Wat zou Batman  
**BEDDELEN?**  
**WIENS** leven?

Er komt een  
soort **KLOPGELUID**  
van bin-  
nen...

**THUMP**



Moeilijk iets te  
**ZIEN** in het  
donker!

Hmm....ik zie  
een van de  
**BOTEN**...!

Lijkt wel  
half **GEZONKEN**....

....En er zit ie-  
mand  
**IN**...















# VREEMDE WETTEN

Iowa: "Elke kus, die langer dan vijf minuten duurt, is onwettig."

Pas op! Ik KLOK jullie!

AAOUWI! En het is nog wet-tig ook!

Easton, Pennsylvanië: "Bijen hebben wettelijk het recht iedereen te steken. Hun eigenaars zijn niet verantwoordelijk."

PSSST! Kom mee naar achter! Ik heb wat speciale pakken!

Goldsboro, Noord-Carolina: "Kleren in het openbaar verkopen is tegen de wet."

Maar het IS geen masker! Dat is mijn GE-ZICHT!

New Orleans, Louisiana: "Maskers mogen na zons-ondergang niet meer gedragen worden."

COMMANDO  
GRIEZEL  
STRIJD  
ROMANCE

CLASSICS

*spannende avonturen op  
pocket-formaat  
elke maand nieuwe! f.1,00 BF.15*



Herinner je je Dick Graysons TANTE HARRIET nog....die een poosje in het huis van Bruce Wayne woonde? Hier komt een verhaal, dat in die dagen speelde....



**BATMAN**

PRESENTEERT

De schurk van deze aflevering ...

**DE TIPKONING!**



Zelfs het snelle verstand en de deducerende geest van zowel Batman als Robin konden de tips niet doorgronden, die na elke begane misdaad werden achtergelaten door de nieuwe aarts misdadiger: de TIPKONING! Telkens werden ze weer misleid en uitgedaagd door deze vreemdste aller schurken... wiens motief niet alleen ROOF maar ook nog iets ZO gedurfd anders was, dat het een monumentale PRIMEUR veroorzaakte in de wereld van de misdaad!

**DE ONGERIJMDE MISDADEN**



**VAN DE  
TIPKONING**



**CRASH**

HA-HA-HAI BATMAN....je hebt nat kennis gemaakt met DE TIPKONING! Je hebt me gevonden....om me meteen weer kwijt te raken! Maar wanhoop niet! Ik zal een TIP voor je achterlaten.....om me OP te sporen.... als je DURFT!



TEKST  
GARDNER  
TOX

AL  
CARMINE  
INTANTINO  
&  
SID  
GREENE



Terwijl Tante Harriet haar dagelijkse huishoudwerkzaamheden in Bruce Waynes huis verricht, poetst ze extra hard op een muur, en.....

O, grote prutten! Er gaat een paneel in de muur open!



Een beetje angstig kijkt ze naar beneden in de diepe liftschacht...

Waar ter wereld gaat DAT nou naar toe? Wat gek dat Bruce en Dick me nooit iets over die LIFT verteld hebben!



Ze drukt op de knop voor de lift en even later gaat ze ermee omlaag naar een grote grot...

Waar ben ik? O, hemeltje! Een wetenschappelijk laboratorium...Batarangs aan de muur... Batman en Robin costuums. Ik ben zeker hun geheime schuilplaats....de beroemde BATGROT!



Maar hoe komt die Batgrot onder het huis van WAYNE?...tenzij....tenzij Bruce en Dick....BATMAN en ROBIN zijn! Maar dat is belach... ik bedoel, **IK KUNNEN** het niet zijn! Maar toch... verklaart het....



Plotseling schrikt de vrouw van een brullende automotor....

WRRROOMMM

Er komt iemand door een andere ingang binnen! Ik wil hier niet gesnapt worden! Ik doe of er niets gebeurd is!



Ze neemt de lift naar boven....en stapt vlug uit...



Ho-ho, Hattiel! Geen paniek! Je kan de lift niet hierboven laten staan. Stuur hem weer naar beneden, waar hij eerst was. Anders vermoeden ze natuurlijk wat ik ontdekt heb!



*Als gehaaide misdaadbestrijders merken Batman en Robin al gauw iets ongewoons! En dus beginnen ze hun costuums uit te trekken...*

Snuff! Snuff!  
Ik ruik iets....  
een bekend  
parfum....dacht  
ik!

Jaf  
Dat is het  
soort  
dat tante  
Harriet meest-  
al gebruikt....en  
luister! De lift komt  
weer naar beneden!

*Even later gebruiken ze hun misdaad-ontdekker...*

En jawel  
hoor....  
tante Harriets  
voet-  
afdrukken...!

OELL....ze  
heeft vast het  
geheime PANEEL  
ontdekt ■ is hier  
beneden geweest!  
Dan moet ze gera-  
den hebben dat wij  
Batman ■ Robin  
zijn!

Hoeft niet! Eerst zal ze haar  
vermoedens moeten BEWIJ-  
ZEN! En we zullen het MOEI-  
LIJK voor haar maken, door  
haar aan het TWIJFELEN ■  
brengen!



*Later die avond, na het eten, laat tante Harriet haar BOM ontploffen....*

Bruce, ik heb een  
geheime LIFT ■  
huis ontdekt  
vandaag! Weet  
jij daar ook  
iets van?

Geheime  
lift...?  
WAAR?

Nou, vlak achter  
dit paneel....en...  
OHHHH!  
Nu IS er geen  
lift....alleen een  
KAST!  
Heb ik soms  
GEDROOMD...?

Daar  
rekenden  
Robin en  
ik op, toen  
we de lift  
veranderden  
vlak  
voor we  
kwamen  
dineren.

De jongens  
denken dat  
■ me mis-  
leid hebben,  
maar ik  
lach het  
lâatst!

Een nieuw  
electronisch  
apparaat  
met  
afstands-  
bediening  
laat ONS  
■ lift bedie-  
nen....en verder  
niemand!

Zou  
tante  
Harriet  
hier in-  
trappen?  
Of zou  
■ zelf  
een paar  
trুকjes  
uithalen om  
onze andere  
identiteit ■  
kunnen  
bewijzen?





De volgende avond, als Batman en Robin zich gereedmaken om hun nachtelijke patrouille door Gotham's straten te beginnen....

Batman, je denkt toch niet dat tante Harriet zo ver zou gaan dat ze de uitgang uit de Batgrot naar de WEG bewerkt?

Ze is ertoe in staat! Het zou een slimme manier zijn om van buitenaf de ingang naar de grot te vinden, want ze kan niet meer met de lift! Controleer dat even, Robin!

Buiten de verborgen ingang aan de heuvelkant....

Tjee! Kijk NOU eens! Ze heeft vloeibare teer over de weg laten vloeien. Als we daarover gereden waren, had ze geweten HOE we reden en zo DEZE ingang naar de BATGROT gevonden! Wedden dat ze dat met ALLE wegen om het huis heen gedaan heeft?

Okay! We redden dit wel met die nieuwe draagvleugel-installatie die we onder de Batmobiel gemon-teerd hebben....die stoot samengeperste LUCHT naar onder, zodat we op een LUCHTKUSSEN rijden!



Het luchtkussen tilt inderdaad de Batmobiel van de grond en een propeller achterop stuwt het voertuig vooruit....

Als we een mijl over de hoofdweg gegaan zijn, gaan we weer op de wielen rijden!

Gewone auto's moesten OOK zo'n installatie hebben....dat is handig als je een lekke BAND hebt!



Een half uur later, als ze Gotham binnenrijden, zit een man in de schaduw op een dak met een walkie-talkie te wachten...

Daar komen Batman en Robin aan....ze rijden de Marine Boulevard op!

Het werd TIJD! We wachtten al een WEEK op ze langs deze route!



Honderd meter verderop...

Batman! Daar komen mannen uit de Lowland Trust Bank..... met voorop een vent in een raar soort UNIFORM!









Batman pakt een tweede man in  
een stovige judo-greep....

Tot dusver gaat dit spel-  
letje wat al te makkelijk  
voor ons!



Maar ik speel  
het mee tot één  
van ons AF  
is!



Me van twee kanten tegelijk aanvallen? HA-HA! Ik kan met  
beide handen even goed gooien....en zelfs  
TEGELIJK!



ONS VERHAAL GAAT OP DE VOLGENDE PAGINA VERDER!

Zowel  
BATMAN als SUPERMAN  
beleven elke vier weken  
nieuwe avonturen.

Mis ze niet!!





## DE ONGERIJMDE MISDADEN VAN DE TIPKONING – DEEL 2

Het volgende moment gaan er kleine gaatjes open in de ballen en er komt groen gas uit....

Niet ademen, Robin...en hou je ogen dicht!

Man, die Tipkoning is een wandelend ARSENAAL!



Die gasbollen zullen ze lang genoeg ophouden zodat wij helemaal volgens plan via dit verlaten gebouw kunnen ontsnappen! Kom mee!



Even later denderen gelaarsde voeten als donderslagen over de houten vloer...

We hoorden ze dit gebouw binnenrennen! Maar nu zijn ons blijkbaar toch ontglipt!

Ze kunnen toch niet in de LUCHT vervlogen zijn? Ze moeten hier ergens zijn! Zoek naar verborgen doorgangen...



Robin...ik heb het gevonden! Een draai-paneel in de muur!

En er staat wat op de achterkant!







JE HEBT JE EERSTE KANS OM ME TE  
PAKKEN GEMIST...ALS JE 'N TWEEDE  
KANS WILT, LOS DIT DAN MAAR OP!



HET IS EEN TIP OVER WAAR MIJN  
VOLGENDE MISDAAD ZAL PLAATS-  
VINDEN...OVER 24 UUR! DE TIPKONING

*Even later verkneutert de  
Tipkoning zich in zijn  
nabije schuilplaats.*

Alles is klaar! Ik  
ben vol vertrouwen  
dat Batman die tip zal  
oplossen en morgen-  
avond in het Coliseum  
zal verschijnen voor de  
Arabische Nachten  
Tentoonstelling!



De zogenaamd  
slimme misdadiger die  
in Gotham werkt, kon-  
centreert zich op diefstal  
zonder door Batman  
gepakt te worden...of  
legt een valstrik om  
Batman te vangen en  
te doden! Maar ze zijn  
allemaal twee rondes  
achter VOOR ze  
**BEGINNEN!**

Want hij  
**IS BATMAN!!**  
Maar....



...een psychologische  
handicap verijdt altijd  
hun succes! Batmans vol-  
maakte manier van schur-  
ken-pakken en valstrikken-  
ontwijken, drukt ze al  
in de verdediging voor-  
dat ze ook maar iets  
kunnen doen! Zoals  
Hannie Urbanus op weg  
naar de plaat de werpers  
placht te intimideren  
...of Hamilton Richard  
vanaf de heuvel over  
de slagmannen  
domineerde!



Maar het plan dat ik  
beraamd heb, is het  
enige dat die "Bat-  
manie" kan overwinnen!  
Het is de eenvoud zel-  
ve...ontdek Batmans  
geheime IDENTI-  
TEIT...en schakel hem  
in zijn burgerpakke  
uit...want dan  
werkt **DIE** handicap  
**TEGEN**  
hem!



*Een uur later, op de  
Marine Boulevard...*



Die fakkel-bom die  
ik naar de Batmobiel  
goorde, was ook ont-  
worpen om een speciaal  
chemisch middel op zijn  
banden te leggen...waarmee  
hij een "onzichtbaar" spoor  
naar zijn schuilplaats  
maakt.



En weldra spoedt de auto van de Tipkoning zich over de hoofdweg en volgt het verraderlijke bandenspoor....



Zodra ik weet waar zijn Batgrot is, is het een kleinigheid om hem zonder masker te zien en zijn burger-identiteit te ontdekken. Dan zal ik hem kwijtra.... Wa...?

De sporen houden OP....midden op de SNELWEG!



Misschien zijn Batman en Robin wezens uit een andere wereld...en is hun Bat-mobiel eigenlijk een RUIMTESCHIP dat plotseling opsteeg!

Onzin! Je laat je al onbewust pakken door je angst voor Batman! Ik zeg je...hij is slim! Hij heeft kennelijk gemerkt wat ik met zijn banden gedaan heb en heeft die sporen nu verdoezeld! Maar dat brengt me niet van streek! Daarom gaf ik hem die tip om hem morgenavond naar ons toe te lokken! Dan proberen we het NOG eens!



Intussen zweeft de Batmobiel op zijn luchtkussen veilig de Batgrot binnen, waarbij het tweetal niet beseft, dat ze meer dan alleen Tanto Harriet hebben misleid....



Lange tijd bestuderen ze de tip op het paneel dat ze meegenomen hebben.

Hoe is het met jou? Ik snap er niks van!

Ik evenmin! Misschien probeert onze nieuwe vijand ons te misleiden met een NON-tip!



De volgende avond is het duo weer op patrouille, als...

Batman...kijk DAAR eens! Er breekt GLAS in de etalage van die TV-zaak!









In de helse duisternis beneden...

Daar is de tip... een oplichtend schilderij van een ZEE-SLANG!

WAAROM laat-ie toch zo onbeschaamd die tips achter? Hij zou kunnen stelen zonder dat we het ooit merken! Wat heeft hij nog MEER in petto...?

Als ze naar de Batgrot terugkeren...

We takelen zeker af...! Twee tips om mee te werken... en we kunnen er geen touw aan vastknopen!

Nou, kunnen we ze niet vanuit een ANDERE hoek bekijken...?

Okay! Eerst draai ik dit op zijn KANT... en dan ondersteboven...

STOP! Wat we voor een zeeslang aanzagen, is nu een EEND! Dus ondersteboven wordt die tekening volslagen ANDERS!

Ondersteboven... deze EERSTE tip laat nu de veertig kruiken zien waarin de 40 rovers van Ali Baba in "1001 Arabische nachten" zich schuil hielden!

Precies! We moeten die tips ondersteboven houden om te kunnen begrijpen! Als we die eerste gesnapt hadden, waren we regelrecht naar de Arabische Nachten Tentoonstelling gegaan, in plaats van daar toevallig binnen te vallen omdat de "MORGEN" lampjes uit waren!

Later, als ze de "kast-lift" via het muurpaneel verlaten...

Er is ergens een EEND-JACHTKLUB aan de kust! Morgenavond zijn we helemaal klaar voor de Tip-koning...

LUISTER! Hoor je dat? Het geluid van een FILM-CAMERA...

Gevonden! Die zat in de lamp-verborgen, Bruce! En maakte opnamen van ons terwijl we uit de lift kwamen...

Dat is het werk van tantetje, die voor detectieve speelt. We gaan de Batgrot weer in! ZO eenvoudig geven we ons niet bloot!





Voordat Batman en Robin een speciaal nummertje voor tante Harriet opvoeren, moet je even de andere uitgang kontroleren, of daar geen verborgen camera zit!

Okay!



Even later komt Dick terug met een andere camera... maar als die film is ontwikkeld en nagekeken...

Helemaal wazig...net alsof die film verknoeid is door een soort uitstraling....

UITSTRALING? Waar kan die dan vandaan zijn gekomen..? Tenzij...



Na enkele minuten zoeken...

Hier zit de moeilijkheid! De verf van dat tweede tip-schilderij is niet gewoon LICHTGEVEND...die is ook RADIOAKTIEF! Dat betekent dat de TIPKONING een middel had om de BATGROT te vinden!

Dan moeten we dat prentje elders zien kwijt te raken!



Ze trekken hun costumes aan en rijden snel door de laatste nachtelijke uurtjes! Weldra zijn ze in een grot, een paar kilometer van Gotham City af, waar ze...

Okay....en nu gauw met de schminkdoos aan de slag...!



En dan, als de morgenstond de aarde rood kleurt, lopen twee mannen met strakke gezichten de grot uit...

We hebben goed gegokt! De Tipkoning HEEFT iemand uitgestuurd om die radioactieve verf te volgen!

Als we nou HEM volgen...ontdekken we WAAROM!

De cameraman spoedt zich door de ochtendstilte naar de schuilplaats van de Tipkoning, zich onbewust van...

We blijven ver genoeg achter hem, zodat hij niets vermoedt!



Dus is de Tip-koning volslagen overrompeld als...

Je hebt mijn schuilplaats gevonden?

Waarom niet? Je gaf ons een TIP!

**Waarom niet?**  
Je gaf ons  
een TIP!

DEK me! Ik haal je hier wel uit!

M-Maar, Baas...je zegt altijd dat niemand een kans heeft om Batman te verslaan...

THUD!

M-Maar, Baas...je zegt altijd dat niemand een kans heeft om Batman te verslaan...

**THUD!**

DEFFF!

Ja....dat ZEI ik... maar ik móet het wel MIS hebben...anders ben ik de si-gaar!

Ja....dat ZEL ik...  
maar ik moet  
het wel MIS  
hebben...anders  
ben ik de si-  
gaar!

Maar terwijl die glasbom door de lucht zeilt, springt Robin naar voren om hem te onderscheppen....

PAK hem, Batman!  
Let niet op MIJ....!

**BRRRRR**

Als de Tipkoning neervalt draait Batman zich snel om naar Robin en zijn hart klopt hem in de keel...

ROBIN!  
ROBIN ----?

Ik...ik mankeer niks! Toen ik dat bommetje tegen de muur stuk sloeg moet ik een soort mechanisme binnenin kapot gemaakt hebben....dus bereikte het niet zijn volle KRACHT!

Ik...ik mankeer niks! Toen ik dat bommetje tegen de muur stuk sloeg moet ik een soort mechanisme binnenin kapot gemaakt hebben....dus bereikte het niet zijn volle **KRACHT!**







# PONY CLUB

**Het stripblad  
voor de echte  
"PAARDENGEK"**

MET:  
AAN DE STALMUUR  
EN IK ZOU ZO GRAAG  
WILLEN WETEN...  
BRIEVEN, TIPS,  
LEUKE TEKENINGEN,  
RUBRIEKEN WAARIN JE  
ZELF AAN HET WOORD KOMT.  
WETENSWAARDIGHEDEN  
OVER PAARDEN.



**SPRING ER OPAF!  
NU METEEN...**

**Ponyclub**

Verkrijgbaar bij elke Classics  
Lektuur verkoper.



# Tex Willer

**Groot formaat wildwestpaperbacks.  
128blz. pure opwinding in woord en beeld  
plus een interessant artikel  
over de geschiedenis  
van het ruige Amerika**

